

*Hé, jullie daar!
Dat hadden jullie niet verwacht, hè?
Een brief van ons: Dippie en Doppie.
Wat? Ken je ons niet?
Daar gaan we dan snel iets aan doen.*

*Ik ben Dippie, de vriend van Doppie.
En ik ben Doppie, de vriend van Dippie.*

*Wij zijn kleine plastic flesjes en staan samen op een plank in de supermarkt.
Dat is heel gezellig. Maar we zijn ook bang.
Straks neemt iemand ons mee uit de winkel.
En als we dan leeggedronken zijn... dan...
O, niet aan denken!
Dan vallen we misschien zomaar ergens op straat.
Klets, boem, bom!
Op de stenen. Of onder een boom.
Of... in het water!*

*Maar wij zijn plastic flesjes!
En we horen niet op straat of onder een boom of in het water.*

*Ik ben bang, Doppie!
Ik ook, Dippie!*

*Maar eh... misschien hebben jullie een idee
wat er moet gebeuren?
Help ons alsjeblieft!*

Bedankt alvast en tot ziens!

